

Deliver your people!
Empower the nation that belongs to you!
Care for them like a shepherd
and carry them in your arms at all times!

Psalm 28:9, The NET Bible

nummer 9 • mei 2020



Bijbelstudie tijdens de eerste bijeenkomst van onze pilot in de Blantyre Synode.



Niets verloopt volgens plan

Een van de dingen die we in Malawi hebben moeten leren is: Niets verloopt volgens plan. We houden van organiseren, denken graag vooruit en zijn in ons element als we aan kunnen op de mensen om ons heen. Wat dat betreft passen we niet in Malawi: daar leeft men in het nu. Zelden begint een bijeenkomst op de afgesproken tijd, en mensen laten het bij afspraken afweten omdat er zich ondertussen iets anders aandient. We hebben de laatste jaren heel wat oefeningen in flexibiliteit gedaan – dat moest wel.

Nutteloze oefeningen waren het bepaald niet: ze hebben ons voorbereid op het afgelopen half jaar. Toen moesten we echt flexibel zijn, maar tot onze eigen verbazing ging ons dat redelijk gemakkelijk af. Zo'n zes maanden geleden viel het besluit dat we Ekwendeni en het Noorden van Malawi zouden verlaten. We gingen weg zonder te weten waar we uit zouden komen. Al heel snel kwam er dat nieuwe perspectief: verhuizen naar Blantyre en daar ons werk voortzetten, al zou dat er wel iets anders uit komen te zien. We vonden een mooi en royaal huis dat echt ons thuis zou kunnen worden, begonnen aan lessen Chichewa en gingen van start op onze nieuwe werkplekken. We keken uit naar drie weken Nederland in april: er gewoon *zijn* rond de geboorte van ons achtste kleinkind, onze 'achterban' ontmoeten en hen bijpraten over onze nieuwe stek en ons nieuwe werk...

Maar toen meldde de heer Corona zich. Hij wist ons er toe te bewegen dat we ruim twee weken eerder naar Nederland vertrokken. Wie daar meer over wil lezen, kan terecht op onze website: www.care4malawi.nl (blog van 2 april, 'Uitwijken').

Op dit moment zijn we nog in Nederland. Hoe het verder gaat, valt op dit moment moeilijk te overzien. Dat hangt van veel factoren af, zowel in Nederland, als internationaal en in Malawi.

In deze nieuwsbrief praten we u in kort bestek bij. De meesten van u zullen we wel niet 'van aangezicht tot aangezicht' spreken voordat we weer terugvliegen naar Malawi. Jammer, maar het is niet anders.

Hebt u vragen? Wilt u meer weten dan in deze nieuwsbrief staat? Aarzel alstublieft niet om dat bij ons neer te leggen. U kunt er zeker van zijn: u hoort van ons!

Rieneke & Gert

rg@care4malawi.nl



Met onze nieuwsbrieven houden we graag iedereen op de hoogte die zich op de een of andere manier met ons en onze missie verbonden voelt. Welkom!

Blantyre!

Zeker: het is best een overgang van Ekwendeni naar Blantyre, van een dorp in het noorden naar een stad in het zuiden. Waar we het meest tegen op zagen: een ommuurde tuin. In een stad als Blantyre kan dat bijna niet anders, maar het geeft zo'n opgesloten gevoel.

Toch viel het uiteindelijk alles mee. We hebben een prachtig en ruim huis gevonden, waar we in de eerste helft van januari introkken. Natuurlijk bracht dat heel wat geregeld met zich mee, maar het huis is nog geen twee jaar geleden gereed gekomen en dus nog vrijwel nieuw. Dat scheelt. We zitten vlakbij een gloednieuwe weg die naar het centrum leidt, om ons heen wonen allemaal Malawiërs. Vooral dat laatste is fijn: allemaal expats om ons heen had niet onze voorkeur...

Begin januari zijn we ook meteen met Chichewa-lessen begonnen – twee keer per week een uur. Al ontmoeten we hier soms mensen die ook Tumbuka spreken, de voertaal is in dit deel van Malawi toch echt Chichewa.

Al spoedig waren we op zondagochtend wekelijks te vinden in een CCAP-kerk vlakbij: de Mlombwa gemeente, een kwartiertje lopen. Gert heeft er pas al een keer geprekeerd en het ziet er naar uit dat hij daar de komende tijd

In het februari-nummer van het GZB-blad *Alle Volken* stond een interview met ons: over het loslaten van Ekwendeni en het opnieuw beginnen in Blantyre, met een focus op het werk van Gert. Hier te downloaden: <https://www.gzb.nl/over-gzb/publicaties>. Een uitgebreidere versie van het interview hebben we als blog op onze website geplaatst (www.care4malawi.nl).

'associated minister' zal worden. Je bent dan een soort 'hulpdominee'. Dat is een goed gebruik in de Blantyre Synode: elke predikant is predikant van een gemeente, ook degenen die vooral voor de Synode werken. Zo is dat ook voor reverend (dominee) Kaseko, de directeur van het Departement waarvoor Gert werkt. Vlak voordat we naar Nederland vertrokken woonden we de dienst bij waarin hij verbonden werd aan z'n nieuw gemeente. Natuurlijk ben je in dat geval niet bijster veel beschikbaar voor je gemeente, maar vaak wordt dat opgevangen door anderen hulpdiensten te laten verrichten. Elk model heeft zijn sterke en zwakke kanten, maar wij vinden de visie achter dit model wel gaaf: als predikant houd je altijd feeling met een 'gewone' gemeente. Een dominee moet immers geen ambtenaar worden, die vanachter zijn bureau prachtige plannen schrijft die los staan van de praktijk...

Pilots in Bijbelstudie

In januari is Gert bij de Blantyre Synode begonnen als Bijbelstudie coördinator. De eerste tijd stond natuurlijk vooral in het teken van kennismaking: met de kerk en met de mensen. In Ekwendeni was er al een bijbelstudieprogramma gestart toen Gert daar in januari 2017 aan de slag ging. Hier is dat anders: het staat nog in de kinderschoenen.

We mikken in elk geval niet op het opstarten van nieuwe bijbelstudiegroepen, maar willen graag dat het voor bestaande groepen in de kerk vanzelfsprekend wordt om tijdens hun bijeenkomsten bijbelstudie te doen. Je moet dan denken aan bijeenkomsten van de kerkenraad of van commissies, van de vrouwen, de mannen en de jeugd,

maar ook aan koorrepetities. Het bijbelstudieprogramma wil hen daarin stimuleren en helpen, en hen daarvoor toerusten.

Daarbij wil de Blantyre Synode graag werken met de methode die in het noorden van Malawi wordt gebruikt. Die is er namelijk op gericht dat iedereen actief en volledig mee kan doen. Zeg maar: 'Bijbelstudie voor iedereen'. Dat is overal een uitdaging, maar zeker in Malawi. Er is vaak een tekort aan Bijbels, en soms kan een aanzienlijk deel van de gemeenteleden niet of nauwelijks lezen. Het programma start met een pilot in drie heel verschillende gemeenten: in de stad Blantyre, in een plattelandsgemeente, en in een groot dorp.

Oog en hart voor gehandicapten

Rieneke zal zich in Blantyre niet voor palliatieve zorg gaan inzetten, zoals ze in Ekwendeni deed. Een deel van haar tijd werkt ze voor Tidzalerana, een opvanghuis in de sloppenwijk Ndirande. Daar vinden verstandelijk en lichamelijk gehandicapten een veilig thuis. Rieneke richt zich in eerste instantie op de gezondheid en voeding van de bewoners, maar ze gaat zich ook hard maken voor optimale integratie van bewoners in de samenleving en de kerk. Kan Tidzalerana de kerk wellicht leren om gehandicapten niet slechts te zien als een object van zorg, maar

ook als een geschenk aan de gemeente? Wat kan de kerk in en door hen van God ontvangen? Op deze plek is Rieneke weer een beetje terug bij waar ze ooit als verpleegkundige begon: de gehandicaptenzorg. Ondertussen is zij zich ook aan het oriënteren op andere taken en verantwoordelijkheden, waarbij ze vooral denkt aan werk onder hen die maar al te vaak niet gezien worden, zoals vrouwelijke gevangenen of vrouwen die uitgebuit worden.

Nederland

Toen we op 20 maart besloten iets eerder naar Nederland te komen, werd ons van verschillende kanten tijdelijke woonruimte aangeboden, mede dankzij de inzet van onze TFC. We zijn de protestantse gemeente Uitwijk-Waardhuizen dankbaar dat we zolang in hun pastorie – een prachtige plek! – kunnen verblijven.

Op 8 april werd onze kleinzoon Juda geboren. Hij maakt het goed, en dat geldt ook voor moeder Tonnie en vader Timon. Alleen maar reden tot dankbaarheid!

Gert heeft inmiddels enkele online diensten geleid en daarmee dus ook wat ervaring opgedaan. Daarnaast werkt hij door aan de programma-ontwikkeling voor Malawi en begeleidt hij via GlobalRize studenten die een online cursus doen rond de bijbel en het christelijk geloof. Rieneke werkt sinds eind april een dag of drie in de week in het Buurtzorg Pension in Utrecht. Daar worden op dit



moment uitsluitend corona-patiënten verpleegd, maar dat kan natuurlijk snel veranderen. Rieneke geniet ervan om aan het werk te zijn. Doordat ze in haar eigen inkomen voorziet, hoeft de GZB haar bovendien nu even niet te betalen.

Politiek en corona: spannend!

Op 3 februari heeft het Constitutionele Hof van Malawi de uitslag van de op 21 mei vorig jaar gehouden presidentsverkiezingen nietig verklaard. Een unicum: het is in Afrika maar één keer eerder gebeurd. Op vrijdag 8 mei heeft het hoogste rechtsorgaan (Supreme Court) het beroep tegen de beslissing van het Constitutionele Hof verworpen. De presidentsverkiezingen van vorig jaar moeten dus worden overgedaan, en wel op donderdag 2 juli. Veel mensen waren blij met de uitspraak van het Constitutionele Hof. Sinds mei vorig jaar werden er demonstraties gehouden omdat men ervan overtuigd was dat de uitslag van de verkiezingen niet deugde.

Het coronavirus heeft de situatie in het land nog verwarrender gemaakt. Elk besluit wordt als een politiek besluit opgevat. De president die dacht herkozen te zijn, Peter Mutharika, riep op 20 maart vanwege de 'corona-dreiging' de noodtoestand uit. Dat was best vreemd, want tot dat moment was er in Malawi nog geen enkele besmetting met het virus vastgesteld. De oppositie was ervan overtuigd dat de president het coronavirus alleen maar aangreep om de demonstraties lam te leggen en zo zijn politieke tegenstanders dwars te zitten. Aanhangers van de president vonden het uitroepen van de noodtoestand een slimme zet: zo kun je geld van internationale donoren binnenhalen.

Het onderlinge wantrouwen zit diep. Nadat de eerste coronagevallen zich ook in Malawi hadden aangediend, kondigde de regering een algehele 'lockdown' af. Die zou

op zaterdag 18 april moeten ingaan en drie weken duren. Dit besluit werd door de HRDC (de motor achter de demonstraties van het afgelopen jaar) met succes bij de rechter aangevochten.

De HRDC was niet tegen een lockdown op zich, maar vond het middel erger dan de kwaal. De regering had namelijk geen maatregelen genomen om te voorkomen dat de arme bevolking van honger zou gaan omkomen. Op dit moment valt het aantal corona-gevallen in Malawi nog mee. Tot nu toe overleden drie mensen. Maar kloppen de cijfers wel? Of loopt het in Malawi inderdaad met een sisser af? Maakt het feit dat de bevolking zo jong is (gemiddelde leeftijd: 18 jaar) verschil? We moeten het afwachten, maar we hopen dat Malawi gespaard blijft voor een grootschalige verspreiding van het virus. Het land is te arm aan geld en middelen om dat aan te kunnen. Ondertussen gaan de voorbereidingen op de verkiezingen door. De twee belangrijkste oppositieleiders, Chakwera (MCP) en Chilima (UTM), trekken samen op om zo de zittende president Mutharika (DPP) te verslaan. Het gaat ook de komende tijd spannend worden...



De Malawische overheid komt elke dag met actuele cijfers

Gebed en dankzegging

Graag delen we punten van gebed en dankzegging:

- Dank voor onze nieuwe woning in Blantyre.
- Bid voor een goede start van het bijbelstudie programma: dat we uit de pilots veel leren dat ons bij de verdere ontwikkeling van het programma helpt.

- Dank dat Rieneke bij Tidzalerana werk kon gaan oppakken dat bij haar past. Bid om wijsheid en inzicht.
- Bid voor Malawi: dat het land niet hard door het coronavirus getroffen zal worden, en dat bij alle politieke onrust vrede en recht zullen heersen.

TFC: Maakbaarheid, betrekkelijkheid en vrijgevigheid

De komst van het coronavirus in maart leverde velen van ons meer zelfkennis op. Een bekende supermarkt heeft z'n hamsterweken; lege schappen in de winkels brachten kort geleden onze eigen primaire driften tot lijfsbehoud aan het licht. Het coronavirus maakt ons onzeker en bang in een tijd waarin wij alles maakbaar achten. Wij mensen kunnen 'veel' – steeds meer –, maar kennelijk niet alles. Alleen voor God is alles maakbaar, Hij is immers onze Schepper.

Voor sommigen is het geloof in de God van de bijbel iets voor primitieven en ongeletterden. Illustratief

was destijds de reactie van D66 kamerlid Sjoerd Sjoerdsma op een artikel over het coronavirus van RD-hoofdredacteur Steef de Bruijn, met de titel: "We zijn aan God onderworpen". Het kamerlid sprak in dit verband over 'verwerpelijk fundamentalisme'.

Er is dus nog veel zendingswerk te doen om mensen terug te brengen bij het fundament: God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat geldt voor Nederland net zo goed als voor Afrika.

Gert haalde op Facebook het boek *Fear on every side* aan, waarin wordt omschreven hoe angst het gehele leven in Afrika doortrekt. Hij schrijft: "Ik snap goed dat het coronavirus mensen raakt, onzeker en bang maakt. Maar het is niets vergeleken met de risico's en gevaren waar men in Afrika dagelijks aan bloot staat." Stel dat iemand



tegen je zegt: 'Als je vandaag € 1.000 stort dan garandeer ik je dat het coronavirus jou en je familie niet treffen'. Zou je het niet direct overmaken om zo het risico af te kopen? Gert en Rieneke zitten inmiddels drie jaar in Malawi. Als thuisfrontcommissie zijn wij u dankbaar voor alle gulle giften waardoor dit zendingswerk wordt mogelijk gemaakt. Op deze wijze kunnen we met elkaar voldoen aan onze bijbelse opdracht. Jezus zei immers: 'Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping'.

Het is mooi te merken dat Gert met de in Ekwendeni opgedane ervaring nu in Blantyre weer andere mensen kan trainen. Fijn dat er ook voor Rieneke een nieuwe taak ligt. Meer daarover leest u op de vorige pagina's van deze nieuwsbrief.

Ik raak daardoor dubbel gemotiveerd om de fondsenwerving voor de komende jaren voort te zetten. U kunt daarbij helpen door te blijven geven – of daarmee te beginnen. Samen bouwen in Zijn Koninkrijk door mogelijk te (blijven) maken dat Gert de evangelieverkondiging kan voortzetten en Rieneke mensen met een beperking kan ondersteunen, zodat ze een veilige plek hebben en gezien worden. Hoeveel heeft u daar voor over?

Heeft u een vraag over of een idee voor fondsenwerving? Bel mij gerust! Namens de TFC,

Cees de Mooij, 06 51 50 08 42

Rieneke & Gert

Rieneke en Gert van de Pol zijn in januari 2017 vanuit de Johanneskerk in Rotterdam-Lombardijen uitgezonden naar Malawi (zuidoostelijk Afrika). De uitzending wordt mede gedragen door de Protestantse gemeente Rijnsburg. Aanvankelijk woonden en werkten zij in het noorden van het land, maar in december 2019 verhuisden ze naar het zuiden. Gert werkt voor de CCAP Blantyre Synode aan de opzet van een Bijbelstudieprogramma, Rieneke werkt voor Tidzalerana, dat gehandicapten een veilig thuis biedt.

weblog www.care4malawi.nl
facebook www.facebook.com/care4malawi
e-mail rieneke@care4malawi.nl | gert@care4malawi.nl
postadres PO Box 1357, Blantyre, Malawi
woonadres GPS -15.725441,35.020692

Giften

Wilt u een gift overmaken?
NL91 INGB 0690 7624 45
tnv GZB, Driebergen
ovv 'TFC Care4Malawi'

De GZB heeft het CBF-keurmerk en is door de belastingdienst aangemerkt als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). Hierdoor zijn giften aan de GZB aftrekbaar en is het bijvoorbeeld mogelijk om geld te schenken of na te laten zonder belasting te betalen.

Advies nodig over hoe u giften kunt aftrekken van de belasting of hoe u een periodieke schenking kunt doen? Bel dan gerust even met Cees de Mooij, 06 - 51 50 08 42. Hij informeert u graag.

GZB

Postbus 28
3970 AA Driebergen
0343 - 51 24 44
info@gzb.nl
www.gzb.nl

TFC

Rienke Labeur-van de Pol
Van der Waalslaan 95
3045 BG Rotterdam
010 - 669 03 65
tfc@care4malawi.nl