

Deliver your people!  
Empower the nation that belongs to you!  
Care for them like a shepherd  
and carry them in your arms at all times!

*Psalm 28:9, The NET Bible*



## Terug naar een ander land...

Wat bedoeld was als een verlof van drie weken, werd er ongewild een van zes maanden. Begin september ging de luchthaven van Lilongwe weer open. Dat maakte de weg vrij om plannen te maken voor terugkeer naar Malawi. Begin oktober is het zo ver en vliegen we weer richting het warme hart van Afrika.

In Malawi heeft de tijd natuurlijk niet stil gestaan. Twee belangrijke ontwikkelingen hebben het land de afgelopen zes maanden veranderd.

In de eerste plaats vonden er op 23 juni **presidentsverkiezingen** plaats. Die waren in mei vorig jaar ook al gehouden; volgens de kiesraad was de zittende president, dr. Arthur Peter Mutharika, toen herkozen. Daarop ontstond echter grote onrust in het land. Velen waren ervan overtuigd dat er met de uitslag gesjoemeld was – zo waren de uitslagen op talloze formulieren met behulp van Tippex aangepast. Bijna een jaar lang vonden er overal in het land telkens demonstraties plaats. Ook werd de verkiezingsuitslag bij de rechter aangevochten – en met succes. Begin februari sprak de Hoge Raad uit dat de presidentsverkiezingen over gedaan moesten worden.

De twee belangrijkste oppositieleiders waren ondertussen gaan samenwerken en wonnen met hun nieuwe Tonse-alliantie de presidentsverkiezingen. En dus hebben we nu een nieuwe president: dr. Lazarus Chakwera, met dr. Saulos Chilima als vice-president. Daar hoort dan ook een nieuw kabinet bij, want ministers worden door de president benoemd.

De **coronacrisis** is ook Malawi niet voorbij gegaan. Het eerste geval van COVID-19 werd in Malawi pas op 2 april gemeld, toen Nederland er al een paar weken midden in zat. Aanvankelijk waren alle besmettingen 'geïmporteerd' vanuit het buitenland – bijvoorbeeld door talloze Malawiërs die in Zuid-Afrika werkten, hun baan kwijt raakten ten gevolge van de coronacrisis, en vervolgens terugkeerden naar huis. Maar na verloop van tijd vonden steeds meer besmettingen in Malawi zelf plaats.

We hebben ons hart vast gehouden. Malawi is immers een arm land, en de medische voorzieningen zijn dus beperkt. Zo beschikte het land aan het begin van 2020 in totaal slechts 16 beademingsapparaten. Was het in Nederland al een hele uitdaging om aan voldoende test- en

Met onze nieuwsbrieven houden we graag iedereen op de hoogte die zich op de een of andere manier met ons en onze missie verbonden weet. Welkom!

beschermingsmaterialen te komen – hoeveel te meer in Malawi. Bovendien is het hier nog moeilijker dan in Nederland om goed zicht te hebben op het werkelijke aantal COVID-19-besmettingen: dat zijn er in elk geval heel wat meer dan de officiële cijfers aangeven.

Toch lijkt het er voorlopig op, dat het aantal COVID-19-gevallen in Afrika naar verhouding **een stuk lager** is dan in Westerse landen. Vooral het aantal dodelijke slachtoffers lijkt fors lager uit te vallen. Verschillende factoren zouden daarbij een rol kunnen spelen: de bevolking is veel jonger dan bijvoorbeeld in Europa (in Malawi is 55,6% van de bevolking jonger dan 20 jaar), het leven speelt zich meer buiten af en er is nauwelijks obesitas.



Een recente studie spreekt het vermoeden uit dat het 'Afrikaanse' immuunsysteem wat anders is geprogrammeerd: doordat mensen hier veel meer te maken hebben gehad met HIV, tuberculose, malaria en luchtweginfecties zouden ze wellicht minder vatbaar zijn voor overmatige ontstekingsreacties, en zou het lichaam zich effectiever kunnen weren tegen het COVID-19 virus. Op dit moment lijkt het aantal COVID-19-gevallen in Malawi af te nemen. Zou dan toch ook de temperatuur van invloed zijn? De winter is zo'n beetje voorbij, het begint weer warmer te worden in Malawi.

Tijd om terug te gaan – naar een land dat inmiddels niet meer hetzelfde is....

## Bijbelstudie: een nieuwe weg

Gert werkt voor de CCAP Blantyre Synod. Dat is, om het zo te zeggen, de protestantse kerk in het Zuidelijk deel van Malawi. Deze Synode maakt dit jaar een start met een programma dat **Bijbelstudie een stevige plaats** wil geven in het geestelijk en kerkelijk leven. We doen dat niet door *nieuwe* bijbelstudiegroepen op te starten. Ons doel is immers niet het aantal activiteiten uit te breiden, maar dat Bijbelstudie (net als gebed) een vast moment wordt in *iedere* samenkomst binnen de kerk. Ons programma leert mensen hoe ze samen een korte of wat langere Bijbelstudie kunnen doen. Daarbij volgen we de 'participatieve' methode die we in het Noorden van Malawi hebben ontwikkeld. Die is erop gericht dat **iedereen** actief en volwaardig **mee kan doen** – ook als je geen Bijbel hebt of niet kunt lezen, bijvoorbeeld. Daarom noemen we de methode *Bible Study for All*, oftewel: *Bijbelstudie voor iedereen*.

Kort voordat we naar Nederland vertrokken, hebben we besloten daarbij een nieuwe weg in te slaan: we gaan de handleiding voor het houden van Bijbelstudietrainingen omzetten in korte trainings**video's**. Bij elke video schrijven we een digitaal a4'tje, waarin we aanwijzingen geven over het werken met en bespreken van de video, en over hoe men met het geleerde aan de slag kan gaan. De video's zullen we (met bijbehorende toelichting) vervolgens via zoveel mogelijk kanalen beschikbaar stellen aan de plaatselijke gemeenten: via Whatsapp, Facebook, DVD's, USB-sticks, etc. We stimuleren mensen (vooral predikanten) in trainingen en bijeenkomsten om op plaatselijk niveau met de video's aan de slag te gaan, en groepen bij elkaar te brengen die met behulp van de video's getraind worden.

Om mensen te helpen Bijbelstudie te doen, gaan we (jaarlijks) een **Bijbelleesrooster** uitgeven waarin we voor iedere week een Bijbelgedeelte aanreiken om te lezen en te bestuderen. We willen op *Blantyre Synod Radio* een **wekelijks programma** starten, dat ook als podcast verspreid kan worden. In dit programma wordt het Bijbelgedeelte voor die week rustig en duidelijk voorgelezen. Dat is zeker voor de mensen die niet kunnen lezen (een op de drie volwassenen!) al een hele hulp. Belemmeringen om het gedeelte te begrijpen worden in dit programma zoveel mogelijk weggenomen, bijvoorbeeld door het uitleggen van moeilijke woorden en begrippen. Verder worden er aanwijzingen gegeven om het gedeelte samen te bespreken met behulp van de participatieve methode. Elke aflevering zou kunnen worden afgesloten met een lied dat aansluit bij het Bijbelgedeelte, vergezeld van een toelichting. Wellicht dat we in een later stadium ook vragen van luisteraars gaan bespreken. Ook in de Blantyre Synode willen we **boekenleggers** verspreiden met de vier kernvragen die we bij deze Bijbelstudiemethode gebruiken, bijvoorbeeld als bijlage bij het Bijbelleesrooster.



## Mensen in de marge

De focus van Rieneke's werk ligt bij 'mensen in de marge'. Daarbij hebben we voorlopig drie groepen op het oog.

In de eerste plaats de gehandicapten die in **Tidzalerana** wonen. Dit huis in de sloppenwijk Ndirande biedt gehandicapten een veilig thuis. De naam 'Tidzalerana' betekent: we zullen *voor elkaar* zorgen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de bewoners echt *gezien* worden – niet alleen maar als *object van zorg*, maar ook als een *geschenk aan de gemeenschap en de kerk*?

Verder werkt Rieneke regelmatig mee aan een **medisch spreekuur** in een afgelegen dorp, Nguludi. Ze doet dit

samen met een andere Nederlandse vrouw, Esther van Onna, en met Malawische medewerkers. Voor de dorpeelingen zijn er dichtbij nauwelijks medische voorzieningen, maar tijdens dit spreekuur kunnen ze vaak met kleine middelen al geholpen worden.

Graag wil Rieneke zich tenslotte ook verder oriënteren op wat zij kan betekenen voor vrouwelijke **gevangenen**. Op korte termijn zal dat wel niet mogelijk zijn, want de gevangenissen zijn dichtbevolkt en er zijn veel coronabesmettingen onder de gevangenen. Het kan wel even duren, voordat vrijwilligers als Rieneke de gevangenissen weer binnen mogen.

## Niets gaat volgens plan, maar toch...

Onze vorige nieuwsbrief opende met de woorden: niets gaat volgens plan. Dat is waar, maar toch blijven we ze maar maken. We willen graag **aan de slag** met de plannen die we hierboven geschetst hebben, maar we zullen flexibel moeten zijn. Vaak zullen we naar bevind van zaken moeten handelen. Zeker de eerste tijd zullen we moeten afwegen, of en wanneer het verantwoord is om

in grote groepen te werken, bijvoorbeeld bij trainingen. COVID-19 blijft ons immers nog parten spelen... We hopen en bidden dat de situatie het toelaat om er de komende **anderhalf à twee jaar** rustig aan te werken. Samen met de mensen daar – en gesteund door u en vele anderen...

## Made in Malawi

Ook wij waren in maart klaar voor de GZB-dag. We hoopten daar weer een groot aantal **tasjes** en wat andere spulletjes uit Malawi te verkopen. Door de corona-uitbraak ging de dag niet door. Gelukkig bederven de spullen niet; we houden ze dus in voorraad en hopen dat we volgend jaar een herkansing krijgen.

Nadat we naar Blantyre verhuisd waren, zijn we daar op zoek gegaan naar naaisters die we graag wat werk gunnen. Een deel van de tasjes is inmiddels genaaid door vrouwen die verbonden zijn aan Beehive, een sociale onderneming in Blantyre waar meisjes en vrouwen onder andere kunnen leren naaien.



## Dankzegging en gebed

Graag delen we punten van dankzegging en gebed:

- Bid voor de nieuwe **president**, dat hij de leider zal zijn die hij zegt te willen zijn: een dienaar van het volk, wijs, moedig, integer en doortastend.
- Dank dat het aantal **COVID-19** gevallen relatief laag blijft en af lijkt te nemen. Bid dat de afname doorzet,

de economie spoedig herstelt, er geen mensen van honger zullen sterven.

- Dank dat wij weer **terug** kunnen gaan **naar Malawi**. Bid voor een behouden reis en een goede herstart van ons werk.

# Van de TFC: Fondsenwerving in coronatijd

Met welk verhaal ga je als fondsenwerver naar mensen toe als je zendingsechtpaar niet in Malawi aan het werk is, maar tijdelijk in een pastorie in Uitwijk woont? Laat ik maar eerlijk zijn: dat vond ik in het begin best **lastig**. Gert en Rieneke van de Pol hier, het werkgebied daar...

Maar Rieneke stak in Nederland vrijwel meteen haar handen uit de mouwen in de gezondheidszorg, en Gert kon voorbereidend werk voor Malawi doen – voorstellen schrijven en plannen uitwerken voor de tijd die komt.

In deze voor ons allemaal rare tijd merken we maar al te goed dat **hun hart** nog steeds **in Malawi** ligt, bij de mensen daar. Meteen toen bekend werd dat de luchthaven van Lilongwe weer open zou gaan, begonnen ze plannen te maken om terug te keren. Binnenkort is het zover. Het werk daar is nog niet af, het gaat vooral weer beginnen.

Dank u wel voor al **uw steun** voor het werk van het echtpaar Van de Pol. Op grond van de plannen die zij in deze Nieuwsbrief hebben beschreven, gaan we ervan uit dat ze nog tot medio zomer 2022 in Malawi zullen wonen en werken. Tot die tijd willen we hen graag steunen, en ik wil u graag vragen om daaraan bij te dragen. Als u dat nog niet doet, kunt u daar vandaag nog mee beginnen... Onderaan deze pagina leest u hoe u kunt bijdragen. Hebt u er vragen over? Bel of mail mij dan gerust.

Namens de thuisfrontcommissie wil ik u tenslotte vragen om **gebed** voor Gert en Rieneke. Het blijven immers onzekere tijden...

Laten we bidden dat de trainingsvideo's die zij willen maken zullen bijdragen aan de verbreiding van het Evangelie. En dat Rieneke's werk met gehandicapten in Tidzalerana gezegend wordt, net als dat onder inwoners van Nguludi of onder vrouwelijke gevangenen. Allemaal snakken ze naar hulp en bijstand.

Laat u in uw gebed evenals Gert en Rieneke inspireren door de woorden uit Psalm 28 vers 9:

"Verlos Uw volk en zegen Uw eigendom, weid hen en draag hen tot in eeuwigheid."

**Deliver! Empower!  
Care! Carry!**

Hartelijke groet, namens  
de Thuisfrontcommissie,

Cees de Mooij.

06 51 50 08 42,  
[cees.demooij@outlook.com](mailto:cees.demooij@outlook.com)



## Rieneke & Gert

Rieneke en Gert van de Pol zijn in januari 2017 vanuit de Johanneskerk in Rotterdam-Lombardijen uitgezonden naar Malawi (zuidoostelijk Afrika). De uitzending wordt mede gedragen door de Protestantse gemeente Rijnsburg. Aanvankelijk woonden en werkten zij in het noorden van het land, maar in december 2019 verhuisden ze naar het zuiden. Gert werkt voor de CCAP Blantyre Synode aan de opzet van een Bijbelstudieprogramma, Rieneke werkt voor Tidzalerana, dat gehandicapten een veilig thuis biedt.

*weblog* [www.care4malawi.nl](http://www.care4malawi.nl)  
*facebook* [www.facebook.com/care4malawi](https://www.facebook.com/care4malawi)  
*e-mail* [rieneke@care4malawi.nl](mailto:rieneke@care4malawi.nl) | [gert@care4malawi.nl](mailto:gert@care4malawi.nl)  
*postadres* PO Box 1357, Blantyre, Malawi  
*woonadres* GPS -15.725441,35.020692

## GZB

Postbus 28  
3970 AA Driebergen  
0343 - 51 24 44  
[info@gzb.nl](mailto:info@gzb.nl)  
[www.gzb.nl](http://www.gzb.nl)

## TFC

Rienke Labeur-van de Pol  
Van der Waalslaan 95  
3045 BG Rotterdam  
010 - 669 03 65  
[tfc@care4malawi.nl](mailto:tfc@care4malawi.nl)

## Giften

Wilt u een gift overmaken?  
NL91 INGB 0690 7624 45  
trv GZB, Driebergen  
ovv 'TFC Care4Malawi'

De GZB heeft het CBF-keurmerk en is door de belastingdienst aangemerkt als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). Hierdoor zijn giften aan de GZB aftrekbaar en is het bijvoorbeeld mogelijk om geld te schenken of na te laten zonder belasting te betalen.

Advies nodig over hoe u giften kunt aftrekken van de belasting of hoe u een periodieke schenking kunt doen? Bel dan gerust even met Cees de Mooij, 06 - 51 50 08 42. Hij informeert u graag.