

Deliver your people!
Empower the nation that belongs to you!
Care for them like a shepherd
and carry them in your arms at all times!

Psalm 28:9, The NET Bible



Bijpraten: Gebedsstof

We beginnen deze nieuwsbrief maar meteen met enkele korte berichten waarin we u bijpraten. U begrijpt: ze zijn meteen een uitnodiging om met ons mee te bidden en te danken.

- Sinds april woont Christian “in onze tuin”. Ons schuurtje hebben we voor haar omgebouwd tot woonruimte. Klein maar fijn, zullen we maar zeggen. Christian is er maar wát blij mee. Ze is de oudste dochter van het echtpaar Mkandawire uit Kawaza, dat ons kort na onze aankomst zes weken lang gastvrij in huis opnam en ons inwijdde in het leven in hun dorp. We zijn dan ook blij dat wij op onze beurt Christian onderdak kunnen bieden. Ze is hier omdat ze in Ekwendeni de opleiding tot verpleegkundige is begonnen. Ze wordt vast een hele goede!
- In de vorige nieuwsbrief schreven we over boekenleggers die we in ons Bijbelstudie-programma gaan gebruiken. We zijn dankbaar dat bijna al het geld dat daarvoor nodig is inmiddels bij elkaar is. Mede dankzij de ‘Hattem-groep’ (zie pag. 3) is het grootste deel van de boekenleggers inmiddels in Malawi gearriveerd. Vanaf november gaan we ze verspreiden. Iedereen die heeft bijgedragen: hartelijk dank! Speciaal bedanken we Bram Dijkstra nog maar eens, die het prachtige ontwerp voor zijn rekening nam.
- Op zondag 23 september krijgt onze ‘thuisgemeente’ – de Johanneskerk in Rotterdam – weer een eigen predikant in de persoon van ds. Hans van Dolder, tot dat moment dominee in Amersfoort. Hoewel we er natuurlijk niet bij zijn, kijken we er naar uit. We kennen Hans goed – wat wáren we verrast en blij toen we hoorden dat hij het stokje in de Johanneskerk gaat overnemen!
- De komende maanden gaan we weer plannen maken: voor volgend jaar en de jaren daarna. Wat betekent het nieuwe beleidsplan van de GZB voor ons werk hier? Hoe versterken we de palliatieve zorg verder? Welke stappen zetten we om Bijbelstudie meer en meer in het hart van de kerk en de gemeenten te brengen? Leuk, uitdagend en spannend!
- Vanaf eind maart 2019 hopen we met verlof in Nederland te zijn. De periode 31 maart tot 14 april hebben we uitgetrokken voor het geven van presentaties in gemeenten. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Anneke Kardol (akardol@gzb.nl, 0343 - 70 10 10).

Rieneke: Intake

Samen met mijn Malawische collega Maggie heb ik in april/mei mee gedaan aan een training voor werkers in de palliatieve zorg. Deze werd gegeven in Salima, vijf uur rijden van Ekwendeni. De training werd georganiseerd door *Ndi Moyo*, in samenwerking met *Hospice Africa Uganda*.

Het was de moeite meer dan waard. We leerden veel – vooral over pijnbestrijding en het behandelen van levensbedreigende ziektes. Voor mij waren enkele lessen die draaiden rond de thematiek ‘palliatieve zorg en cultuur’ buitengewoon boeiend. Ze gaven me meer inzicht in culturele waarden en gewoonten in Malawi en leerden me wat die betekenen voor de zorg die je biedt.

Heel interessant waren ook de lessen die gingen over planten en vruchten die hier groeien en hoe je die als medicatie kunt gebruiken.

Verder deden we enkele praktische oefeningen, bijvoorbeeld over hoe je een intakegesprek doet. Op *Ndi Moyo* nemen ze voor zo’n intake volop de tijd. Daarbij maken ze gebruik van een uitgebreid vragenformulier. We werden daar allebei enthousiast van en hebben die aanpak in Ekwendeni meteen overgenomen. Dat helpt ons echt: het is verrassend en schokkend tegelijk om te merken, welke problemen er op deze manier meteen al boven water komen. Daardoor voelen we meer dan ooit dat mensen dikwijls met veel meer worstelen dan hun (toch al niet geringe) medische problemen.



Ik denk bijvoorbeeld aan Judith. Het is vast aan onze nieuwe aanpak te danken, dat ze meteen al tijdens het intakegesprek vertelt over haar grootste worsteling. Ze heeft geen vrede meer met God, omdat ze (zoals ze zelf zegt) heeft “ingebroken” in het huwelijk van een ander. Ze is namelijk jaren geleden getrouwd met een man die al een vrouw had – Judith is dus zijn tweede vrouw. Nu ze een levensbedreigende ziekte heeft, komt dat allemaal op haar af: is er voor mij wel vergeving?

Zo’n gesprek geeft veel te denken. Wat heeft de kerk zulke vrouwen te bieden? Het minste wat we kunnen doen: aan het einde van het gesprek met en voor haar bidden. Dat doen we dan ook. We brengen haar bij God en smeken om zijn genade – ook voor háár!

Ik vind het geweldig om te zien hoe mijn collega Maggie in praktijk brengt wat we bij *Ndi Moyo* hebben geleerd. Wat ben ik blij met deze collega!

TFC: Malawidagen

De afgelopen periode stond bij meerdere gemeentes in het teken van een Malawidag. Begin dit jaar organiseerden we voor het eerst de Malawimiddag in de Johanneskerk. Na de dienst genoten we samen van een kop snert en hadden we via Skype live verbinding met Gert en Rieneke. We sloten de middag af met een talentenmatch, waarbij gemeenteleden werden uitgenodigd om gebruik te maken van elkaars talenten. Uiteenlopend van ‘een appeltaart bakken’, ‘een keer een plank ophangen’ tot ‘een cursus breien’, er werden vele talenten gematcht. Ook in Uitwijk-Waardhuizen werd een Malawidag georganiseerd met o.a. een fietstocht die helemaal langs Rotterdam leidde. De fietsers genoten in Rotterdam van een heerlijk stuk taart waarna zij aan de terugweg begonnen.

In de mede uitzendende gemeente Rijnsburg werd de allereerste uitzendingsdag georganiseerd die in het teken stond van de het werk van Astrid en Johan naar Aruba en van Rieneke en Gert naar Malawi. Een grote

verloting, een Malawikraam, en een talentenveiling waarop via de site van de kerk kon worden geboden zorgden voor vergroting van de bekendheid en een mooie opbrengst. En natuurlijk hebben we ook op deze dag weer met Malawi geskypet.

We zijn uiteraard dankbaar voor zoveel enthousiasme voor Care4Malawi.

De vakantie die Rieneke en Gert in mei in Nederland doorbrachten maakte het mogelijk elkaar rond een maaltijd te ontmoeten en bij te praten. Echt fijn! We kijken nu al uit naar hun verlof volgend jaar.

Tot die tijd zullen we bezig blijven met het bezoeken van betrokken gemeentes. Ben u geïnteresseerd in een presentatie? Laat het ons gerust weten, wij komen graag eens langs!

Tot slot de financiën. We zijn hard op weg om ook het voor 2018 benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. Het ziet er bemoedigend uit. Hartelijk dank aan iedereen die daar een bijdrage aan levert!

Gaaf: Experience



Ze waren op dinsdagmiddag 24 juli met z'n elven op het vliegveld van Lilongwe gearriveerd: acht jongeren (van 17 tot 20 jaar) en drie volwassenen. Allemaal uit een van onze 'deelgenotengemeenten' – de Hervormde gemeente Hattem.

Op woensdagochtend namen we de tijd om elkaar beter te leren kennen. Een van de vragen die we hen stelden was: "Waar kijken jullie tijdens deze reis het meest naar uit?" Een verrassend aantal van hen zei: "De safari!"

Het is zondagavond, een dag of twaalf later. We zitten in een kring aan het meer van Malawi. Het is donker, de temperatuur is aangenaam en er brandt een vuurtje. Iedereen deelt iets van wat deze reis met hen gedaan heeft. "Wat van deze reis zul je je leven lang niet meer vergeten?" De antwoorden zijn verschillend. Maar niemand heeft het over de safari. Bijna iedereen heeft het over mensen die ze hier ontmoet hebben. Een vrouw van een jaar of negentig (echt oud hier!) die hen zingend en dansend had verwelkomd. Een andere vrouw die – terwijl de groep arriveerde – op haar matje in de Bijbel zat te lezen. Ernstig ziek is ze. Voordat de jongeren weer weggingen, stelde ze een verrassende vraag: "Mag ik voor jullie bidden?" Ze voelde zich vereerd dat deze groep bij háár op bezoek was

gekomen. Dat bemoedigde haar. Daarom dankte ze God en bad om bescherming voor de groep.

Over zulke ontmoetingen gaat het vooral, op de avond voordat de groep weer vertrekt naar Nederland. Over het geloof, het vertrouwen, de blijdschap die ze geproefd hebben bij mensen die in vaak trieste omstandigheden verkeren.

Natuurlijk hebben we met z'n allen ook erg genoten van de safari – van de nijlpaarden en de olifanten (die zich gelukkig ook lieten zien). En van elkaar. We hebben gelachen, Bijbelstudies gedaan, gesprekken gevoerd, gekookt, gegeten, gebeden, spelletjes gedaan, gezwommen, het gewoon gezellig gehad en nog veel meer...

Kortom: een hele ervaring! We hebben gemerkt dat het GZB-concept 'Experience reizen' goed bij ons past. Het was gewoon gaaf.

Bedankt Annelieke, Annelin, Bernard, Ellen, Gerrit, Marian, Marleen, Naomi, Nathan, Paul en Semra!

'Experience' staat voor: "Onvergetelijke ervaringsreizen met ontmoetingen die je leven verrijken. Ga mee over de grens en ontdek meer over God, de ander en jezelf!" Meer weten? Kijk op www.gzbexperience.nl.

Een reis met impact! Dat blijkt wel uit wat Gerrit na thuiskomst schreef: "Ik loop nog rond als een verdwaasde, niet goed wetend wat te doen, hoe nu verder. Ik heb 't idee kennis gemaakt te hebben met het échte leven en nu terug ben in het nepleven zoals bijvoorbeeld voor een volle kast met kleren te staan en naar Zwolle moet om te shoppen omdat je niet weet wát aan te trekken! Hoelang duurt dit, gaat dit weer over? En wil ik dat?"

Met onze nieuwsbrieven houden we graag iedereen op de hoogte die zich op de een of andere manier met ons en onze missie verbonden voelt. Welkom!

Rieneke & Gert

Rieneke en Gert van de Pol zijn op zondag 15 januari 2017 vanuit de Johanneskerk in Rotterdam-Lombardijen uitgezonden naar Malawi (zuidoostelijk Afrika). De uitzending wordt mede gedragen door de Protestantse gemeente Rijnsburg. Zij wonen en werken in het noorden van het land, in Ekwendeni. Rieneke is verpleegkundige en richt zich op palliatieve zorg in en vanuit het Missieziekenhuis in Ekwendeni. Gert helpt als bijbelstudiecoördinator de kerk om gezamenlijke bijbelstudie in de kerk een centrale plaats te geven.

weblog www.care4malawi.nl
facebook www.facebook.com/care4malawi
e-mail rieneke@care4malawi.nl | gert@care4malawi.nl
postadres C/o Ekwendeni Mission Hospital
PO Box 19, Ekwendeni, Malawi
woonadres GPS -11.375130, 33.883450

Giften

Wilt u een gift overmaken?
NL91 INGB 0690 7624 45
tnv GZB, Driebergen
ovv 'TFC Care4Malawi'

U kunt ook de antwoordstrook hieronder invullen, uitknippen en insturen.

De GZB heeft het CBF-keurmerk en is door de belastingdienst aangemerkt als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). Hierdoor zijn giften aan de GZB aftrekbaar en is het bijvoorbeeld mogelijk om geld te schenken of na te laten zonder belasting te betalen.

Advies nodig over hoe u giften kunt aftrekken van de belasting of hoe u een periodieke schenking kunt doen? Bel dan gerust even met Cees de Mooij, 06 - 51 50 08 42. Hij informeert u graag.

GZB

Postbus 28
3970 AA Driebergen
0343 - 51 24 44
info@gzb.nl
www.gzb.nl

TFC

Rienke Labeur-van de Pol
Van der Waalslaan 95
3045 BG Rotterdam
010 - 669 03 65
tfc@care4malawi.nl

Steunen: zo kan het ook



Hierbij machtig ik de GZB om het volgende bedrag af te schrijven:

- | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> € 10,- | <input type="checkbox"/> per maand | <input type="checkbox"/> Ik ontvang graag de nieuwsbrief per post / e-mail |
| <input type="checkbox"/> € 15,- | <input type="checkbox"/> per kwartaal | <input type="checkbox"/> Ik ontvang graag de gebedsmaal |
| <input type="checkbox"/> € 25,- | <input type="checkbox"/> per jaar | |
| <input type="checkbox"/> € | <input type="checkbox"/> eenmalig | |

Voorletter(s) Achternaam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoon E-mail

IBAN Datum

Handtekening

*Incassant-ID van de GZB:
NL42zzz404780600000.
De GZB incasseert rond
de 25e van de maand.
Een incasso kunt u binnen
8 weken laten terugboeken
door uw bank. Ook via
care4malawi.nl kunt u
machtigen of uw machtiging
aanpassen. Ga voor
het laatste naar 'mijn gzb'.*

U kunt de antwoordstrook invullen, uitknippen en insturen naar:

GZB, Antwoordnummer 1300, 3970 WB Driebergen (postzegel mag, hoeft niet).