



Harriëtte in Frankrijk

geloof, hoop en liefde voor Franse tieners



Nieuwsbrief - no 9 - november 2015



Beste mensen,

Een hartelijke groet vanuit Aix-en-Provence waar ik sinds kort woon. Ik kijk terug op een zomerperiode vol met mooie ontmoetingen. Veel vakantiegangers zijn aangewaaid. Dankbaar voor vakantie die ik met familie heb mogen vieren aan de Atlantische kust. Tegelijk was het ook een bewogen tijd van afscheid nemen en verhuizen. Hartelijk dank voor jullie warme meeleven daarbij middels kaarten/mails/gebed. Dat heeft me erg goed gedaan! In deze nieuwsbrief meer over het afscheid van Bordeaux en over mijn start in Aix. Veel leesplezier toegewenst!

Samen eten is waardevol

Iedere zondag is een feestdag! Samen eten is daar een belangrijk onderdeel van. Buurvrouw Samia schuift altijd graag aan. Ze geniet ervan om even uit haar complexe levenssetting te stappen en samen met ons te eten en het leven te delen. Samia is voor ons steeds een enorme spiegel geweest, hoe zij ondanks de moeilijkheden in haar leven, steeds weer de moed vat om door te gaan. Het is eenvoudig en waardevol om je eettafel te openen voor je burens. Verzekerd van vreugde en zegen! Samia is een goede vriendin geworden en heeft door deze maaltijden een 'kerkelijk' netwerkje om haar heen gekregen, zodat ze minder alleen op deze wereld staat.



Ibrahima even terug

'Ding, dóónggg!' Vrij stevig werd er op de bel gedrukt. Bij het opendoen stond daar opeens Ibrahima (13) uit Senegal met een stralend gezicht op de stoep. Wat een enorme verrassing! Twee jaar geleden was hij terugverhuisd naar Afrika en sindsdien komen ze iedere zomer naar Bordeaux voor familie bezoek en wordt ook mijn straat aangedaan. Wat een pracht tiener is hij geworden, een warme omhelzing volgde. Toen Ibrahima nog bij mij in de straat woonde, kwam hij bijna dagelijks uit school even buurten: zijn verhaal doen, een spelletje spelen of een boterham halen. Een jongen die aandacht en een veilige plek zocht. En in mijn huis een thuis vond! Even later stonden ook



mijn twee Afrikaanse buurjochies Isma en Ethan aan de deur en vroegen ze in koor: 'Harriëtte, mogen we weer 'karatekid' bij je kijken? En toen de film nog maar net gestart was vroeg Ibrahima: 'Heb je nog van die lekkere 'truque chocolat? Zou je er misschien weer eentje voor ons willen smeren?' En zo zat ik even later weer ouderwets met Ibrahima en mijn buurjochies op de bank voor de tv met ieder een boterham met hagelslag, alsof hij niet weg was geweest!

In deze nieuwsbrief o.a.:

- Samen eten
- Ibrahima terug
- Vrienden onder brug
- Meneer Faurie
- Afscheidsdienst
- De verhuizing
- Nieuwe huis
- Nieuwe taak
- Regionale kinderdag

Mijn adres:

Harriëtte Smit,
5, Bvd du Docteur Schweitzer
Résidence Giono
Bâtiment B; nr. 11
13090 Aix-en-Provence

Email:

hsmi.ere@gmail.com

Website:

www.harriettesmit.com

Thuisfront

Louis Rustenhoven (voorzitter),
Jacoline van de Sande, Gerard
Bijkerk, Henrika Lefevre en
Elise de Jong

Contact: tfc@harriettesmit.com

Uitzendende gemeente:

Hervormde gemeente te Gouda

Deelgenoten gemeenten:

Hervormde gemeenten: Leerdam,
Ebenhaëzer te Amstelveen, Elburg
(wijk 3), Gorinchem (wijk 3), Benthuzen,
Gouderak, Ridderkerk Drievliet-Oostendam, Bolnes en
Goudriaan-Ottoland





Harriëtte in Frankrijk



Kerk in Bordeaux

In september is interim-predikant Tim vertrokken en is de gemeente opnieuw vacant geworden. Een stevige tegenslag voor deze jonge gemeente.



Ouderling Patrick is naast zijn huidige baan nu voor één dag in de week pastoraal werker, zodat een aantal pastorale taken als ook de kerkdiensten gewaarborgd zijn. Dankbaar dat ik m'n taken binnen het jeugdwerk heb kunnen overdragen. Nieuwe leiders zijn opgestaan en met enthousiasme aan de slag gegaan. Helaas heb ik geen nieuwe mensen gevonden die het bezoekwerk in de wijk en de missionaire kinderclub kunnen voortzetten. Dat maakte het voor mij extra moeilijk om Bordeaux los te laten. Graag jullie blijvend gebed gevraagd voor deze jonge gemeente in opbouw!

Goudse bezoek Bordeaux

Wat was het leuk toen er in augustus 9 Goudse jongeren op de stoep stonden in Bordeaux. Ze ooit op tienerclub gehad, en nu kwamen ze langs om iets van m'n leven en werk te zien in Bordeaux. Tof!



Toen ik afscheid nam van Ibrahim en zijn moeder kreeg ik het niet over mijn hart te delen dat ik zou gaan verhuizen, omdat ik maar al te goed realiseerde dat daarmee zijn vrouwde 'aanwaai-adresje' bij zijn volgende terugkomst in Bordeaux weg zou zijn. De afscheidsomhelzing was intens maar enorm goed! Dankbaar dat ik in zijn kwetsbare jaren heb mogen investeren in dit mooie joch. De herinnering blijft, onze laatste groepsfoto onderstreept dat!

Mijn vrienden onder de brug

Miki, Fred en Thierry waren niet blij met de aankondiging van mijn vertrek. Nog één keer met ze op hun bankje gezeten. Herinneringen opgehaald (oa de keer dat ze m'n fiets hadden gemaakt), veel gelachen en vooral onze vriendschap



gevierd! Ze hadden een cadeautje gekocht, een mooie pen, want zo zeiden ze in koor: 'Dan kun je ons schrijven!' En vervolgde Thierry: 'Iedere keer als je met deze pen schrijft, denk je aan ons!' Zij weten wat het is om te delen van het weinige dat ze hebben. Een laatste omhelzing volgde, toen waren daar de tranen zowel bij hen als bij mij. En ik dacht: 'Ja, wie gaat er nu naar jullie omzien? Omzien naar deze mooie mensen daar onder die Bordeaux brug? Ze zien er misschien niet doorsnee uit, drinken af en toe een biertje teveel, hebben geen baan en wonen niet in een standaard huis. Maar ze hebben een hart van goud, gevoel voor humor en zijn een kei in vriendschappen. Gasten die het waard zijn om van te houden!

Meneer Faurie

Iedere dag rond 12.00 uur kom ik monsieur Faurie (89) tegen.

Hij is dan op weg naar het verzorgingstehuis om daar te gaan eten en ik kwam vaak net terug van bezoekwerk



in de wijk. We groeten elkaar met het schudden van de handen en altijd vraagt hij belangstellend hoe het me gaat. Deze Franse opa hoorde zo bij m'n dagelijkse leven.

Afscheidsdienst Bordeaux

Zondag 21 juni was mijn afscheidsdienst die geleid werd door Jean-Raymond Stauffacher (voorzitter landelijke kerk). Louis Rustenhoven (voorzitter TFC), alsook vriendin Wendy van de taalschool, waren daarbij aanwezig. Het was een prachtige zondag van verbondenheid. Dankbaar voor de goede woorden die gesproken zijn. En gaaf om te zien hoe de jeugd me in het zonnetje heeft gezet met sketchjes, een quiz, een mooie bedankfilm en prachtige cadeaus. Dankbaar voor de afgelopen 4,5 jaar waarin ik deze gemeente heb mogen dienen.



Het investeren in de levens van deze kinderen, tieners en jongeren was het zeker waard!

De verhuizing

Toen was daar de dag van verhuizen. Die begon 's morgens al goed met een heerlijk waterballet omdat de kraan van de wasmachine niet af te sluiten was en



vervolgens ging het grote rolluik van de schuifpui niet meer open, terwijl dat juist de doorgang was voor de verhuizers. Met hulp van buurman Michel was het snel gefixt. Ik trof fijne en gezellige verhuismannen. Toen m'n fiets er uiteindelijk ook in zat, gingen de deuren dicht. Het huis was leeg. Er restte nog de schoonmaak. Dank voor dit fijne huis, wat ècht m'n thuis is geweest! Een huis waar ik veel mooie mensen heb mogen ontvangen en begroeten. En een straat waar ik lieve burens heb gehad!

Mijn nieuwe huis in Aix

Sinds half september woon ik in Aix. Het



ligt 30 km boven Marseille, op steenworp van de Middellandse zee en telt 140.000 inwoners (waarvan 30.000 student). M'n nieuwe huis bevindt zich in de wijk 'Engagnane', een kwetsbare migrantenwijk die ze hier wel 'ZUP' noemen (Zone urbaine prioritaire). Veel mensen reageren wat terughoudend als ik vertel dat ik in deze wijk woon. 'Voel je je wel veilig?' en 'Weet je wel wat hier allemaal speelt?'. Ik zie het maar als een mooie uitdaging om hier te wonen en als christen een positieve bijdrage te mogen leveren aan het leefklimaat van deze ondergewaardeerde wijk.

In m'n nieuwe huis ontbrak nog een keuken. Met hulp van Johan en Wout uit Nederland, staat er een mooie keuken en hebben ze er voor gezorgd dat m'n huis steeds meer een thuis aan het worden is. Geweldig dat ze zich zo hebben ingezet!

Mijn nieuwe taak

Per 1 oktober ben ik samen met Joël Landes gestart met onze nieuwe taak om het landelijke jeugdwerk aan te sturen. Deze eerste periode staat vooral in het teken van teamwork, werkplannen maken, visie ontwikkelen en het in kaart brengen van de huidige situatie van het

jeugdwerk en ons trainingsaanbod daarop afstemmen. Een mooie nieuwe uitdaging!

Regionale kinderdag

Een bijzonder mooi voorrecht was het om twee van mijn Bordeaux buurtkids mee te nemen naar de regionale kinderdag! Toen ik vroeg of ze weer mee wilden naar



Montauban, was hun antwoord direct: 'OUI!' en glunderden hun koppies. Wat hebben ze genoten van dit dagje uit! En wat waren ze super trots op hun medaille aan het eind. Op de terugweg in de auto zeiden ze wel tig keer: 'dankjewel dat je ons hebt meegenomen. Het was 'gavé bien!' Wanneer gaan we weer?' Mooie kids die Alex en Ramon. En wat is het eigenlijk eenvoudig om zulke kids even uit hun complexe context te tillen!

Landelijk tienerweekend

Naast het bestaande Oxyjeunes weekend (14+) is er dit jaar voor het eerst gestart met een 'jongere' versie voor de 11+. Op die manier kunnen jeugdgroepen in z'n geheel deelnemen aan een nationale activiteit op een zelfde locatie. Gezamenlijk thema: op reis naar een prachtige bestemming! Alle activiteiten werden op dit thema aangepast. Zo moest er bij aankomst ingecheckt worden en douane worden gepasseerd, na storm en veel turbulentie is het vliegtuig gecrasht en beland op een onbewoond eiland. Hoe overleef je dan: het eten is schaars, bagage is zoek, 'n andere cultuur!



Welke 'bagage' is werkelijk belangrijk om te 'leven' en welke rol kan God en de ander daarin spelen?

Concerten kinderkoor

U bent van harte welkom bij de concerten van het Frans kinderkoor Aquarium op:
Wo 23 december 16.00 uur:
Putten, De Aker, Fontanusplein 2
Do 24 december 19.30 uur:
Goudriaan, Hervormde Kerk,
Noordzijde 17



Op 1e Kerstdag zij ze in de morgen-dienst in de Goudse St Jan aanwezig zijn zingen daar twee liederen.

Werkvakantie DJW

Van za 30 april t/m ma 9 mei 2016 wordt er weer een werkvakantie (18+) georganiseerd met Stichting DJW naar Béthanie in Zuid-Frankrijk. Voor meer info + Inschrijven: info@djwt.nl

Vakantiegangers in kerk

Dat zending verbindt, werd van de zomer zichtbaar in de vele Nederlandse vakantiegangers die in Bordeaux een kerkdienst bij woonden. Op één zondag waren dat er maar liefst 25! Een enorme bemoediging voor deze kleine gemeenschap. Ik vond het mooi jullie te ontmoeten! Binnenkort in Frankrijk? Weet u welkom in de lokale kerk!





geloof, hoop en liefde voor Franse tieners



Danken voor:

- De mooie jongeren activiteiten die er zijn geweest en waar we hebben mogen investeren in jonge levens.
- Het goede afscheid van Bordeaux en de ontvangen vriendschappen.
- De concrete hulp vanuit Nederland die er was in Aix om van mijn huis weer meer mijn thuis te maken.
- Mijn nieuwe taak om mijn jeugdwerkexpertise breder in te kunnen zetten.



Bidden voor:

- De gemeente van Bordeaux. Dat ze spoedig een nieuwe predikant zullen ontvangen.
- De gezinnen in de wijk van Bordeaux waar contacten mee zijn gelegd. Dat wat gezaaid is tot bloei mag komen.
- Jean-Paul die woont onder de brug in Bordeaux nu de dagen korten en het kouder wordt. Bidt dat er mensen zullen zijn die zich over hem zullen ontfermen.
- Het vinden van m'n thuis hier in deze nieuwe stad. Dat ik nieuwe vriendschappen mag ontvangen en tot zegen mag zijn voor de mensen om me heen.
- Joel en mij bij het verder vorm geven van onze nieuwe taak binnen het landelijk jeugdwerk. Dat we een goed team zullen vormen en tot zegen zijn voor de jongeren.

Tot slot

'In the storm is where you'll find me'

Zelden heb ik zo geworsteld met een slotwoord van m'n nieuwsbrief als deze keer. Ik wist gewoon niet zo goed wat ik moest gaan zeggen. Het moest gaan over 'goede moed' en 'weer in vertrouwen op weg gaan'. Maar die goede moed en dat vertrouwen ontbreekt me op dit moment.

De lange onzekerheid deze zomer van wel of niet een huis toegewezen krijgen, de toen opeens rappe verhuizing en het afscheid nemen van Bordeaux was een heftig en intensief proces en heeft me veel gekost.



Sinds kort woon ik in de Provence. De droom van iedere Nederlander toch? Eerlijk gezegd moet ik ècht nog landen in dit landschap van Cézanne en Vincent van Gogh en in de stad Aix-en-Provence met z'n tientallen fonteinen. Het ene Frankrijk, is het andere niet. Ze hebben hier kortere lontjes, claxonnen je de oren van je hoofd en kijken je wat wazig aan als je spontaan een gesprek begint. Niet heel uitnodigend kan ik je zeggen. Op zo'n moment mis ik m'n vrienden onder de brug, m'n fietstochtjes langs de Garonne en gewoon ergens binnen kunnen vallen om even een kop thee te drinken. Het is weer zó bij 'zero' beginnen!

Leven in een overgangsfase is niet plezierig. Het is soms even niet meer weten waar je thuis is en waar je bij hoort. Temeer omdat ik merk dat m'n hart voor een groot deel nog Bordeaux gekleurd is en ondertussen word ik gedwongen om in Aix m'n thuis te maken omdat de lokale kerk en mijn landelijke taak hun aandacht vragen. Het geeft het gevoel in een spagaat te zitten. Het zal dan ook tijd, energie en veel geduld kosten om m'n leven en werk op de rit te krijgen

Dwars door alle 'stormen' heen de afgelopen maanden heeft God op wonderlijke wijze voor me gezorgd. Niet alleen voor een huis, maar ook voor 'just-in-time' kaartjes/telefoontjes/ bezoekjes en 'steunpilaartjes'. Alsook voor voldoende energie en geloof om overeind te blijven staan, los te laten, op te staan en in vertrouwen weer op weg te gaan. Ondanks de vele vragen die er nog zijn om deze 'move' te begrijpen, blijf ik geloven dat God ook hier in Aix m'n leven leidt en veilig vasthoudt in Zijn handen.

*So when you're on your knees and answers seem so far away
You're not alone, stop holding on and just be held
Your world's not falling apart, it's falling into place
I'm on the throne, stop holding on and just be held
In the storm is where you'll find Me
And where you are, I'll hold your heart
(Casting crowns)*

In verbondenheid,
Harriëtte Smit

COLOFON

Harriëtte Smit is in februari 2011 door de GZB vanuit de Hervormde gemeente te Gouda uitgezonden naar Frankrijk. De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed!

U kunt uw betrokkenheid óók tot uitdrukking brengen door een gift over te maken op IBAN: NL91INGB 0690 7624 45 o.v.v. 'Harriëtte Smit'. We zijn dankbaar voor uw onmisbare steun, zodat het werk kan voortgaan en zelfs kan groeien.

Adreswijzigingen en informatie:
GZB | Postbus 28 | 3970 AA | Driebergen | T 0343-512444 | E info@gzb.nl | www.gzb.nl

Wanneer u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen kunt u zich afmelden op bovenstaand (e-mail) adres.

