

DONDERDAG 1 JANUARI

Nieuwjaarsdag

En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had tot een vrouw ... Genesis 2:22

Gebouwd door God

Vandaag slaan we de eerste bladzijde op van een nieuw jaar. Een nieuw jaar schept verwachtingen. Vaak hebben we ook allerlei plannen. Belangrijk is dat we niet bij onszelf beginnen, maar bij God. Daarom richten we ons aan het begin van dit jaar op Gods bouwplan. Bouwen is iets wat wij mensen graag doen. Dat hebben we geërfd van onze Schepper. We hebben een bouwende God. De Bijbel is daar vol van. Evenals een kunstwerk is de aarde met het leven daarop geen toeval, maar een ontwerp van God. In Genesis 2 lezen we over de schepping van de mens. Dit scheppingsbericht is geen zakelijk verslag, maar een lied. Alsof je bij het lezen luistert naar een zingende merel op het dak van je huis. God had bij Zijn schepping vooral oog voor het detail. Zo merkte Hij dat Adam zich alleen voelde. God gaf hem een soort narcose, nam een van zijn ribben en Hij bouwde deze rib tot een vrouw. De manier waarop God bouwde is veelzeggend. Man en vrouw zijn door Hem saamhorig gebouwd. Geroepen om elkaar terzijde te staan. In alle gebrokenheid die er vandaag is mogen we toch onze Schepper loven en danken.

Lezen: Genesis 2:18-25

Zingen: Psalm 139:7

Op Toonhoogte lied 242

Zon op 08.47

Zon onder 16.36

Maan op 14.08

Maan onder 04.42

Er als een berg tegen opzien

Hoe ga jij 2015 in? Blij, vol goede voornemens of zie je tegen bepaalde dingen op?



Psalm 121

Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Maarten Blom en ben samen met mijn vrouw Gerdien en onze kinderen uitgezonden naar Albanië voor gemeentestichting. In het land waar ik woon zijn veel woeste bergen. Op veel plekken in de Bijbel zijn bergen belangrijk. God heeft meestal iets te zeggen tegen mensen op bergen. Daarom leek het me toepasselijk om het de komende dagen over bergen te hebben. We kijken vandaag met een pelgrim mee naar de bergen. Hij heeft een lange reis voor de boeg naar de tempel in Jeruzalem. Voor ons Nederlanders zijn bergen vaak overweldigend en mooi. In Israël waren bergen voor sommige mensen eerder beangstigend. Als je ergens als een berg tegen opziet, waar moet je hulp dan vandaan komen? Onze hulp komt van veel hoger dan de bergen, van de Heere. Daar heb je wat aan. Als je onderaan staat is een berg indrukwekkend, vlieg je er op tien kilometer hoogte overheen, lijkt hij al veel minder hoog. God, Die nog hoger is, overziet al onze moeilijke bergen.



Heb jij moeilijke bergen voor 2015? Breng ze bij God.

VRIJDAG 2 JANUARI

... laten wij voor ons een stad bouwen ... Genesis 11:4

Bouwen met overmoed

Gisteren stonden we stil bij het bouwontwerp van onze Schepper. Onze bouwlust hebben wij van Hem geërfd. Alleen pakken onze bouwactiviteiten vaak verkeerd uit doordat ons bouwplan niet deugt. De bouw van de toren van Babel is er een bewijs van. De mensen waren bang dat ze over de aarde verspreid zouden raken. Ze zochten veiligheid bij elkaar en tegelijk wilden ze beroemd worden door de bouw van een toren. Met de hoogte van de toren had de Heere God weinig problemen. Hij moest neerdalen om de toren te kunnen zien ... Wat Hem stak waren hun voornemens.

Laten we in het licht hiervan onze (bouw)plannen overdenken. God heeft ons verstand en verantwoordelijkheid gegeven. We kunnen zelfstandig onze keuzes maken. Toch heb ik wel geleerd om God vanaf de ontwerpfase van mijn plannen erin te betrekken. Anders kan Hij er Zijn zegen niet over geven. Plannen die op onszelf gericht zijn, kunnen Zijn goedkeuring niet krijgen. Bouwen aan Babel is zonde van je tijd. Maar van biddend bouwen aan Gods Koninkrijk krijg je geen spijt.

Lezen: Genesis 11:1-9

Zingen: Psalm 127:1

Op Toonhoogte lied 131

Zon op 08.47

Zon onder 16.37

Maan op 14.49

Maan onder 05.46

Een berg verplaatsen

Wat is er met mijn geloof mis dat ik geen bergen in de zee kan verplaatsen?



Markus 11:20-26

‘Geloof’ in de Bijbel is nooit een magische kracht in zichzelf. Het is niet zo dat je met een grote portie geloof op zak veel voor elkaar kunt krijgen. Jezus zegt tegen Petrus: ‘Geloof in God.’ Je mag ook vertalen: ‘Vertrouw op God’ (geloven en vertrouwen komt in de Bijbel van hetzelfde woord). Maar niet: ‘Vertrouw in jezelf.’

Door niet op jezelf maar op God te vertrouwen kan Hij Zijn werk gaan doen in en door jou heen. In je eigen kracht zul je nooit bergen kunnen verplaatsen. Wees liever een sterk, en toch bescheiden mosterdzaadje. Door je volledig op God te focussen kan Hij grote bergen verzetten in jouw leven.

Misschien heb je wel eens gehoord dat mensen zeggen: ‘Als je maar genoeg vertrouwen hebt in jezelf lukt alles.’ In feite zet je God dan buitenspel. Hoe kan Hij op die manier eigenlijk Zijn werk door jou heen doen? De kracht van God is veel sterker en betrouwbaarder dan jouw eigen kracht. Hoe zou jij zelf de moeilijke bergen in je leven kunnen verplaatsen?



Welke grote wonderen zou God kunnen doen in jouw leven? Verlang je ernaar?

ZATERDAG 3 JANUARI

... ook zij bouwden voor zichzelf offerhoogten ...

1 Koningen 14:23

Foute hoogbouw

Dat de toren van Babel Gods goedkeuring niet kreeg lag niet aan de hoogte van de toren, maar aan de bedoeling van de bouwers. Dat geldt ook voor de bouw van de offerhoogten, waarover we vandaag lezen. Dit gebeurde in de regeerperiode van Rehabeam. Het volk van Juda had de bouw van zulke hoogten afgekeken van de omliggende volken. Zelfs al waren hun offers op deze hoogten bestemd voor de God van Israël, de geur van een afgodische eredienst drong zich op. Veelzeggend is dat in die tijd Rehabeam de gouden schilden in het paleis liet vervangen door bronzen schilden. De glans was eraf.

Ook wij kunnen onze dienst aan de levende God vermengen met onzuivere bedoelingen. Net zoals we stedelijke hoogbouw in een landelijk gebied afkeuren, moeten we ook oppassen voor foute hoogbouw.

Zendingen hebben er in Afrika hun handen vol aan om nieuwe gelovigen duidelijk te maken dat ze hun geloof niet moeten vermengen met voorouderverering. Wij hebben weer andere hoogten. Kunt u ze bij uzelf ontdekken? Laat de vlam van uw geloof zuiver branden, op Christus gericht.

Lezen: 1 Koningen 14:21-31

Zingen: Psalm 79:4

Op Toonhoogte lied 183

Zon op 08.47

Zon onder 16.38

Maan op 15.36

Maan onder 06.45

Luisteren

Wat kun jij allemaal doen op hetzelfde moment? Tv-kijken, muziek luisteren, chatten, huiswerk maken? Of het een slim idee is om tegelijkertijd ook nog in de Bijbel te lezen ...



Markus 9:1-13

Tegenwoordig zijn er heel wat mensen die voor het avontuur en de mooie natuur bergbeklimmen. De reden dat Jezus de drie discipelen meeneemt is echter niet om ze iets moois te laten zien, maar om ze iets te leren: luisteren. 'Luister naar Hem' (vers 7). Best lastig voor met name Petrus. Luisteren naar God is best lastig in ons leven van elke dag. Als we bidden zijn vooral wij aan het woord. En er zijn vaak andere dingen die ons bezighouden. Hoeveel uur per dag staat bij jou muziek en de tv aan? Hoeveel uur besteed je aan social media en games? Hoeveel momenten op een dag is het echt stil?

Soms is het goed om letterlijk of figuurlijk een berg op te gaan, een van de weinige plekken waar het echt stil is en waar je soms zelfs geen bereik hebt met je telefoon. Om goed naar God te luisteren en Zijn Heilige Geest in jou te laten wonen moet het wel eens stil kunnen worden. Voordat je de stilte op een bergtop hebt bereikt zul je soms behoorlijk moeten klauteren. De stilte opzoeken om te letten op wat God zegt, is soms ook even klauteren.



Op welk moment van de dag kun jij zorgen dat het stil wordt? En waar?